



Roel Rat

Andere kooi

De eerste tijd dat ik hier was, zat ik in een kooi, die nog het meeste leek op een kooi zoals je die aantreft bij kinderen thuis. Het onderste deel was een plastic bak en daarop stond een kooi gemaakt van metalen staafjes. Je kent het wel. Bovenin zat een deurtje. Mogelijk zat ik daar alleen maar in om te acclimatiseren of iets dergelijks. Pas geleden hebben ze me overgeplaatst naar een andere omgeving. Ik zit nu ook in een andere kooi. Grote diepe bak van doorzichtig plastic en bovenop een dakje van tralies met daarin ook de drinkwatervoorziening. Ook het eten komt nu via het dak. Maar het geheel is klein.

De vorige kooi was veel groter en daar hadden we dus veel meer ruimte in. Deze kooi is echt veel kleiner. Veel oefening krijg je hier niet. Je kunt amper je kont keren. Het voordeel is dat ik bij het dak kan door alleen maar op mijn achterpoten te gaan staan. Het nadeel is dat dit dak in z'n geheel een soort deur vormt en dat de sluiting hiervan best groot en sterk is. Dat zal nog lastig worden. Maar goed, onze verzorgers zijn toch mensen die fouten kunnen maken, het deksel hoeft maar één keer niet goed dicht gedaan te worden of...

Ik heb nu ook een andere rat als gezelschap gekregen. Deze noem ik in gedachten Otto, omdat alles wat ik van hem zie of hoor me aan een 'Otto' doet denken. Hij is ook slimmer dan Jacco, dus misschien ben ik er wel op vooruit gegaan en kan ik met Otto wel dingen ondernemen. Otto is ook sneller met handelingen overnemen en ook het communiceren gaat veel makkelijker. Ikzelf heb er ondertussen ook van alles bijgeleerd. Dus een patatje oorlog met cola en een ijsje toe bestellen is inmiddels geen probleem meer.

De kooi waarin ik nu zit staat tussen een aantal andere, maar precies dezelfde, kooien in op een plank van een kar of zo. Er worden af en toe experimenten met ons ratten gedaan en soms wordt de kooi dan meegenomen naar een tafel. Ik heb al gezien dat een keer de ratten die in de kooi zaten, los bovenop de kooi werden gezet. Die gasten hadden zo kunnen

ontsnappen! Kennelijk hadden die daar geen zin in of ideeën over. Ach, ik denk maar zo, dat overkomt ons ook een keer. Een gelegenheid bij uitstek. Ik heb ook al een keer gezien dat ze het klemmetje van een andere kooi, dat het dak dicht houdt, vergeten waren vast te zetten. Kijk, dat zijn de dingen waarop ik nu nog wacht.

Om uit te testen hoe slim Otto is, heb ik geprobeerd om hem 'bokspringen' bij te brengen. Het woord alleen is eigenlijk al te gek voor deze situatie, want heb jij wel eens een rat over een bok zien springen? Nee, ik ook niet. Nou ik erover nadenk... een mens ook niet trouwens. Maar dat zou wat grootte betreft tenminste nog kunnen, nietwaar? Dat blijf ik ook steeds maar doen: dingen naar mijn oude menselijke waarden vertalen. Vandaar die naam 'bokspringen'.

Het grappige was, dat Otto eerst dacht dat ik hem aanviel en hij meteen in de verdediging schoot. Maar na een paar keer wat proberen 'zag' hij in dat ik hem niet aanviel. En toen begreep hij het ineens. Te gek! Sindsdien zijn we heel veel aan het 'bokspringen'. Dat houdt ons bezig, maar daar moeten we ook weer mee uitkijken, want als er verzorgers of in ieder geval mensen in de buurt zijn, trek je nogal de aandacht met dit voor ratten vreemde gedrag. De andere ratten doen dit natuurlijk niet en het maakt nogal wat geluid. Ik denk dat er voor mensen uit moet zien alsof we vechten of zo en ik hoop dat ze er geen intelligent gedrag in zien. We hebben nu in ieder geval af en toe wat te doen.

Ik heb ondertussen ook de omgeving van het laboratorium waarin we zijn, in me opgenomen. Ik heb al een paar mooie vluchtwegen bedacht en ook een paar schuilplaatsen gezien, waar een mens je nog lastig uit zal krijgen. En dan natuurlijk de vraag: 'Wat doe ik daarna?' Ik wil uiteindelijk gewoon buiten zijn, in de natuur. Ik snap intussen natuurlijk allang dat teruggaan naar mijn huis van vroeger geen zin heeft. Dus wat is het beste wat een rat dan kan bereiken? In de natuur! Of, als alternatief, opgenomen worden als huisdier bij een gezin. Moet je natuurlijk wel het geluk hebben om bij een vriendelijk kind terecht te komen. Anders twijfel ik of je het dan wel zo veel beter zou hebben dan hier? Regelmatiger dan hier wordt het niet. Licht op dezelfde tijden aan en uit. Er zal wel een klok op zitten. Eten op dezelfde tijden en continu verzorging. Wat meer kan een rat wensen? Nou... ik zou wel wat muziek willen hebben. Ik hoop dat er vandaag of morgen een experiment komt waarbij ze gaan onderzoeken hoe wij op muziek reageren. Televisie mag ook van mij. Voor mijn part zetten ze een soap op of desnoods Utopia, of... als het echt niet anders kan... voetbal. Liever niet dat laatste, maar je hebt tenminste wat afleiding!

Maar als ik ontsnap zal ik er echt alles aan doen om alle anderen mee te nemen. Zie je het voor je? Zo'n sliert ratten door de gangen in dit gebouw? Fantastisch vooruitzicht lijkt me. Dus met z'n allen klaar zitten bij de deur voor als die 's ochtends wordt open gedaan en er dan met z'n allen vandoor. Ja... daar droom ik (voorlopig) van!

