

*Wintercolonette;***'TV voor hem  
TV voor haar'**

Hoe is het u vergaan deze feestdagen? Dit jaar een tour door Nederland, langs familie en vrienden? Of toch naar de Wintersport? De feestdagen zijn voorbij, de champagne is opgedronken en het normale werkleven is weer in volle gang. Dit jaar had iedereen met een normale baan pech. Voor hen waren het kerstweekend en het oud-opnieuw weekend gewoon twee hele drukke weekenden. Omdat mijn vrouw en ik geen normale baan hebben, gold dat niet voor ons. Twee weken vrij, met een lange tweede week met de feestdagen achter de rug. Eindelijk tijd om de IKEA leeg te plunderen. Wij hadden dit jaar de luxe van een vrijwel lege IKEA.

Een van de belangrijkste vragen van het jaar - Wat is er op tv met de feestdagen en vooral waar kijken we dan naar? - was bij ons zo beantwoord: 'All you need is love; Kerstspecial'. Al jaren een traditie van mijn vrouw voor onze kerstavond. Je legt het als man al snel af tegen zoveel tranen van geluk. Ik opperde nog even dat wij dan met de mannen boven wel computerspelletjes konden gaan spelen maar dat ging natuurlijk niet door. Het moet een interessant verschil in het brein zijn, dat verschil tussen mannen en vrouwen en hun tv.

Bij de aankoop van onze nieuwe tv heb ik dat ook gemerkt: Zij wil de kleine, ik natuurlijk de grote. Dan ga je eens rondvragen en dan blijkt dat al mijn vrienden hetzelfde hebben: Vrouwen kiezen in de winkel stelselmatig een kleinere tv uit dan mannen. Weet dan, mannen van de Biotechniek, dat het 'All you need is love' argument een sterk wapen in deze strijd is. Mocht dat niet werken, een man cave in de schuur of garage is ook altijd nog een optie. Met houtkachel en een grote tv. Meteen een goede plek om jezelf met je RaspberryPi-project op te sluiten op een koude zaterdagmiddag. Niet vergeten hout te hakken (of te kopen).

Mocht het nu écht te koud zijn voor je man cave en slaat de ruige rijp\* je om de oren, dan kun je wellicht gaan schaatsen in Haaksbergen. Immers, als je de media moet geloven dan is de Elfstedentocht al een feit als het één nacht gevoren heeft. Om niet het risico te lopen in een cliché te spreken zal ik de wijsheid over dat spreekwoord hierover maar niet noemen...

Over één ding zijn mijn vrouw en ik het wel eens, we konden niet wachten tot het nieuwe seizoen van Sherlock weer zou beginnen. Uiteindelijk werd het voor ons 2 januari voordat we de eerste aflevering zagen. Brrr, goed begin van een nieuwe serie afleveringen. Wij stellen het kijken uit tot komend weekend, lekker samen bingen.

**Alle geluk voor 2017**

*\*Een woord dat ik tot voor twee weken geleden nog nooit gehoord had. Rijp die wordt veroorzaakt door vorst tijdens mist.  
Marc Teunis*

## Beeldpuzzel spreekwoorden/gezegden

Een spreekwoord is een korte krachtige uitspraak en is een uiting van volkswijsheid en ervaring. Sommige spreekwoorden zijn met elkaar in tegenspraak. Er zijn die aanzetten tot moedig gedrag en andere juist tot voorzichtigheid. In Nederland werd er al een bundel met spreekwoorden uitgegeven in 1480.

Beeldmateriaal is een wezenlijk onderdeel van de hedendaagse cultuur geworden. Je kan naar een plaatje kijken en er weer aan voorbij gaan. Maar je kan je er ook in verdiepen en proberen te achterhalen wat de maker wil overbrengen. Hieronder twee afbeeldingen en in elke afbeelding zit een spreekwoord of gezegde. Oplossing en betekenis van het spreekwoord vind je op pagina 47.

