



Roel Rat - Internet

Na mijn laatste fantastisch avontuur met 'mijn' auto, is er helaas op dat gebied tot op heden niets meer gebeurd. Die dag was mijn beste dag ooit, als rat dan. Het was een geweldige dag en ik heb die avond en nacht ook heerlijk geslapen. En daarna hoopte ik dat er nog meer zouden volgen.

Pak 'm beet een week later werd er opnieuw een racedag georganiseerd. Ik was ervan overtuigd dat ik weer de coureur zou zijn, omdat... ja waarom eigenlijk? Ik denk omdat ze waarschijnlijk nog nooit zoiets gezien hadden. Helaas heeft het blijkbaar toch niet zo'n grote indruk achtergelaten. Althans, dat zou ik nu zeggen, want deze tweede racedag hebben ze opnieuw allerlei ratten in mijn auto gezet en inderdaad... precies zoals ik zei.

Geen enkele rat presteerde ook maar iets wat in de buurt kwam van wat ik al had laten zien. Tenenkrommend, die laatste dag. Mijn collega's hebben de auto nog beschadigd ook. En dan heb ik het niet over een krasje op de bumper! Een van die stumpers heeft het gepresteerd om met auto en al van de tafel af te rijden. Toegegeven, dat vergde een zeker talent, maar volgens mij niet het talent waarnaar gezocht werd. Dat was trouwens meteen het einde van die dag voor wat betreft het rijden. De auto deed het niet meer en moest sowieso worden nagekeken.

En daarna heb ik al die weken nog geen glimp opgevangen van mijn auto. Het lijkt wel of ze die verkocht hebben of over hebben gedaan aan een ander onderzoekscentrum.

Dus wat nu? Ja de gewone gang van zaken overdag. Dus wat mij betreft zoeken ze het maar even uit. Overdag is voorlopig om uit te rusten. 's Avonds daarentegen, wordt het weer tijd om actief te worden. Ik ken intussen aardig de weg overal en heb zo mijn routes door het pand. Over de plafonds en ergens anders weer over de grond.

Tot ik een keer een lokaal in kwam, waar nog een pc aan stond. Dat is interessant! En niet zomaar aan, hè. Nee, ingelogd en wel. En met toegang tot internet. Dat is, na de raceauto, de beste ontdekking tot nu toe! Oh, nu kan ik, kan ik... Ja, wat kan ik nu eigenlijk? Ik kan opzoeken hoe ik aan mijn eind gekomen ben en wat er daarna gebeurd is. Maar eigenlijk weet ik dat wel en het heeft voor mij geen echte meerwaarde. Dus wat dan? Ik kan opzoeken hoe het met mijn vrienden is of gaat. Oh, wacht! Facebook. Of wacht. Ik kan nieuws opzoeken. Wat is er bijvoorbeeld aan de hand in de wereld met al die mondkapjes en zo? Maar hoe? Leuk die computer, maar nu nog bedienen. Met de muis? Man! Dat ding is niet vooruit te krijgen. Althans, het lukt wel, maar om nou te zeggen dat het makkelijk bedient, niet echt.

Na een tijdje proberen, bewegen met de muis en letters intikken door te hupsen van toets naar toets, lukt het me uiteindelijk om nu.nl in de adresbalk in te tikken. Wat een inspanning zeg. Maar nu ik zover ben en ik uiteraard niet de hele nacht hiermee bezig wil zijn...

Welke webpagina wil ik dan eigenlijk bezoeken? Omdat het nu allemaal zoveel moeilijker is, moet elke toetsaanslag de juiste zijn en de website moet het ook echt wel waard zijn. Kijk, je kunt wat opzoeken over je verteden of je vrienden van vroeger, maar daar heb ik nu niet zo heel veel aan. Wat is nu wel leuk of interessant? Netflix? Kan ik een filmpje kijken. Of YouTube en daar eens rondsnuffelen? Hmm, Netflix klinkt wel aardig, maar dan moet je eerst een e-mailadres aanmaken en daarna een Netflix-account, wat ook nog maar een maand te gebruiken is, want dat is je proefperiode.

Een mail-account kan natuurlijk wel handig zijn om te communiceren met de buitenwereld. Alleen, met wie dan? En wat heb ik daaraan? Komt die me dan 'bevrijden'? En dan? Gaat die me dan de rest van mijn leven onderhouden? Nee, klinkt niet echt haalbaar. Wikipedia dan? Alle gratis informatie onder je vingers, euh... onder mijn poten. Voor mij wel heel letterlijk met dat intikken op deze manier. Plaatjes kijken dan? Je kunt natuurlijk van alles aan plaatjes vinden, maar dan zijn filmpjes toch iets leuker, denk ik zo. Dus toch maar naar YouTube??

Of ergens een bestelling plaatsen? Oh, een pizza bestellen! Nee, dat werkt niet. Moet ik weer eerst een account aanmaken en vast en zeker ergens een e-mailadres achterlaten, om van betalen maar niet te spreken. En de bezorger dan? Die belt zeker aan en vraagt naar de heer Rat? Maar over betalen gesproken. Zou er nog een bankrekening met geld op mijn naam staan ergens? Nee, dat werkt ook al niet. Zelfs al was dat zo en had ik nog geld, wat vast en zeker niet meer zo is, dan nog wordt betalen lastig. Want inloggen is één, maar op een bepaald moment moet er vast ergens iets digitaal worden ondertekend. Nee, dat wordt hem ook niet. Tenzij ik eerst iets kan verkopen of zo. Of een dienst kan verrichten of iets anders doen om geld mee te verdienen? Nee, dit zie ik ook niet zo zitten. Sjee, de wereld ligt zo ongeveer letterlijk aan je voeten, maar je kunt niets?

Dit is frustrerend! Het lijkt zo simpel, maar dit valt allemaal nog niet mee! Nou, YouTube of andere filmpjes zou natuurlijk wel kunnen. Zolang het gratis is, gaat het allemaal nog wel. Misschien een online spelletje spelen? Nee, dan zit ik weer met de bediening. Dat wordt dan zeker een spelletje patience? Waar ik heeeeel veel geduld bij nodig ga hebben? Televisie kijken? Nee, alweer een account nodig. Het leek zo'n mooie ontdekking, maar wat kan ik nu direct doen? Een boek lezen? Er zijn vast gratis boeken, maar heb je dat scherm gezien? Ik denk dat ik de hele nacht heen en weer loop te rennen om een bladzijde te kunnen lezen.

Goh zeg, dit leek zo'n mooie ontdekking, maar dat is gezien vanuit het standpunt van een mens. Nu ik als rat rondloop, ziet het digitale wereldje er heel anders uit. Hier moet ik nog eens heel goed over na gaan denken. Er is vast iets wat ik hiermee moet kunnen doen, maar op dit moment schiet het me zo 1, 2, 3 niet te binnen.