

7 Harold

De zevende hemel

Vandaag zijn we 10 jaar getrouwd! Dankjewel dat je even met me meeleeft. Tien jaar met een man die niet warm of koud wordt van een fiks gevecht en die gewend is om zich te verschuilen achter een plastic scherm en een vizierhelm. Maar ik hou nog evenveel van hem. Hij is zo lief voor mij en de kinderen! Ik ben nog steeds in de zevende hemel met hem.

Na een uitgebreide feestmaaltijd met allerlei gangen en lekkere hapjes, lagen we uit te puffen op een hotelbed in Egmond aan Zee. De kinderen waren bij opa en oma.

“Weet je nog wat we tien jaar geleden deden op onze huwelijksnacht?” zei Harold.

Hij kroop in mijn richting, suggererend dat we tien jaar geleden ons huwelijk geconsumeerd hadden en dat we dat nu weer zouden doen. Twee keer fout!

“Tien jaar geleden zaten we geld te tellen en cadeaus te bewonderen,” zei ik terwijl ik hem van me afduwde. Harold liet zich met een diepe zucht op zijn rug rollen op zijn eigen bedhelft.”

“Ik denk dat jouw muizen het vaker doen dan wij!” klagde hij.

“Ik denk het niet,” zei ik. “De muizen in de fok doen het een paar keer in een paar maanden, voordat ze te oud zijn, en de muizen in de proef doen het nooit, bij mijn weten. Ik weet niet of ze homo-seksuele contacten hebben.”

Harold keek me verbaasd aan.

“Van alle onderwerpen die we de afgelopen tien jaar besproken hebben, vind ik deze toch wel het meest schokkend. Ik heb gehoord dat ze allemaal in een schoenendoos zitten met hetzelfde eten en hetzelfde beddingmateriaal en bij dezelfde temperatuur. Dat vind ik qua dierenwelzijn lichtelijk schokkend, maar ik kan nog wel begrijpen dat dat de proeven goed vergelijkbaar maakt.

Maar geen seks! Dat is onmenselijk! En dan lijkt het wéér niet op de mensen waar je proeven voor doet. Die hebben toch minstens twee keer per week seks?”

Bij die laatste bewering keek hij me hoopvol aan.

Ik zal heel eerlijk zeggen: dit was iets waar ik nog nooit over had nagedacht. Ik liep in gedachten in onze dierkamers en probeerde me voor te stellen hoe ik het moest regelen dat alle muizen twee keer per week seks zouden hebben. Of zou een muizenweek maar één dag zijn? Ik dacht er hooguit een halve minuut over na, maar het was onmogelijk om alle muizen seks te laten hebben. Dat zou veel te veel jonkies geven waar we niets mee kunnen. Maar dat de muizen in de proef daardoor een heel andere hormoonhuishouding hadden dan Harold met zijn gelukkige huwelijksleven, had ik me nooit gerealiseerd. Ik draaide me om om hem een zoen te geven, maar hij sliep al.

Ik ging op mijn rug liggen en dagdroomde nog even door om me voor te stellen wat ik met mijn muizen zou moeten doen om hun leven meer te laten lijken op dat van Harold en mij, zodat de resultaten van onze proeven beter extrapoleerbaar zouden zijn naar normale mensen. Ik ga er even vanuit dat wij normaal zijn.

Ik sliep in met een glimlach bij de gedachte dat we bij vrouwelijke muizen een snurkgeluid zouden moeten afdraaien om ze een beter model te maken voor vrouwen die getrouwd zijn met een veertigjarige man met een beginnend buikje.